



Mattëus 7 - [24] Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een wijs man, die zijn huis bouwde op een rots.

Hoe bekend deze vergelijking van Jezus ook is, de reikwijdte ervan wordt vaak onderschat. Aan het einde van zijn lange preek, de Bergrede, stelt Jezus jou en mij voor de keus:

Je hebt gehoord wat ik heb gezegd. Wat is jouw reactie daarop?

Ga je doen wat Ik zeg?

Of niet...?

Allesbepalend is: Wie is Jezus? En wat is dan het gewicht van Zijn woorden?

Kort samengevat komt het hierop neer:

Wat Jezus zegt, ...

- ... zijn WOORDEN VAN GOD!
- ... zegt Hij tegen JOU en MIJ!
- ... geldt voor HIER en NU!
- ... is BESLISSEND voor je TOEKOMST!

DUS DOE HET!

De Bergrede is niet zomaar 'een mooie preek' of 'een inspirerend verhaal'. Het is wat Jezus en Zijn Vader vragen van jou en mij, nu je als verlost kind van God mag leven!

Neem nog eens de tijd om voor jezelf die woorden van Jezus te lezen, Matteüs 5, 6 en 7. En besef dan dat je niet alleen moet lezen, horen, maar het ook doen. Zo radicaal als het er staat! Niet om zo je eigen zaligheid te verdienen, want dat heeft Jezus al gedaan. Dat is al volbracht. Maar wel om achter Hem aan te gaan, Hem te volgen op de weg die naar de Vader leidt. Hij heeft je gered, ZODAT je volgens de Bergrede kan gaan leven!

- *Heb je weleens 'gehoord wat Jezus zegt', zonder het te doen? Wat is daarvan het gevaar?*
- *Paulus en Jakobus worden wel eens tegenover elkaar geplaatst: Paulus als ambassadeur van genade en geloof, Jakobus van daden. Hoe lees je in dat verband teksten als Romeinen 9 vers 32 en Jakobus 2 vers 18?*
- *"Toen Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag."
Hoe diep onder de indruk ben jij?*